

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες είναι κλεισμένοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη την Ελληνική επικράτεια, χιλιάδες είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, ζουν σε καλοκαιρινές τέντες και αντίσκηνα κάτω από συνθήκες απαγορευτικές για την ανθρώπινη ζωή με ανέμους, βροχές και θερμοκρασίες πολικές.

Στο Καρά Τεπέ και στη Χίο αποκλεισμένοι από τον έξω κόσμο μέσα στα παραπήγματα, ζουν στο έλεος του χιονιά χωρίς πρόσβαση στα στοιχειώδη, χωρίς ρεύμα και μέσα στις λάσπες, τα νερά, την υγρασία και τον παγετό προσπαθούν να επιβιώσουν μικρά παιδιά, μωρά, γυναίκες, άνδρες, ηλικιωμένοι. Σύμφωνα με μια νέα οδηγία το κράτος τους υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά την απαγόρευση για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο του χώρου της αθλιότητας που πλέον έχει ονομαστεί Μόρια-2 και όσοι επιχειρούν να ενημερώσουν για τις φρικτές συνθήκες βρίσκονται υπό διαρκείς απειλές προκειμένου να μην φτάσει τίποτα από το έγκλημα που συντελείται σε βάρος αδύναμων ανθρώπων στο φως της δημοσιότητας.

Το ελληνικό κράτος έχει δεχθεί να αναλάβει το ρόλο του συνοριοφύλακα της Ευρώπης και της χωματερής ανθρώπων, στο πλαίσιο του παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας. Έχει μάλιστα προσπαθήσει να πουλήσει αυτόν τον ρόλο στο πλαίσιο γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Αποτελεί τμήμα της Δύσης που εξαπολύει πολέμους και οικονομικές πολιτικές οι οποίες ισοπεδώνουν τις κοινωνίες της Αφρικής και της Ασίας από όπου προέρχονται οι κυνηγημένοι. Και προσπαθεί ποικιλοτρόπως να ωφεληθεί με την άμεση ή έμμεση εμπλοκή του σε αυτές.

Όμως αυτή η απαξίωση και η υποτίμηση της ζωής των αδύναμων και κατατρεγμένων μας αφορά όλους: και τους «ντόπιους», νόμιμους και τους «ξένους», παρανομοποιούμενους. Όταν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πετιούνται στο περιθώριο χωρίς πρόσβαση σε στέγαση, υγεία, εκπαίδευση, αυτή η πολιτική βλέπουμε πλέον με αφορμή και την πανδημία να εφαρμόζεται σε όλους, αφού ήδη αρκετοί από εμάς πετιούνται στο περιθώριο: ανεργία, εργαζόμενοι νεόπτωχοι. Η πρόταξη της εθνικής ταυτότητας και ανάπτυξης «που δεν χωράει άλλους» σε βάρος της ταξικής συνείδησης συμφέρει μόνο τα αφεντικά.

Κράτος, κυβερνήτες, Ευρωπαϊκή Ένωση με τις επιθετικές πολιτικές που εφαρμόζουν διαχρονικά αλλά και με ιδιαίτερη ένταση στις σημερινές συνθήκες με πρόσχημα την πανδημία, με τη βοήθεια της προπαγάνδας των ΜΜΕ, την ακροδεξιά ρητορική, την επιβολή του αυταρχισμού και της καταστολής ενισχύουν τις συνθήκες κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Προκειμένου να ενισχυθεί το μεγάλο κεφάλαιο, προβαίνουν σε ακραίες παραβιάσεις των δικαιωμάτων, σκορπώνουν τη δυστυχία και τη φτώχεια σε εργαζόμενους, άνεργους, νεολαίους, συνταξιούχους, έγκλειστους, ευάλωτες ομάδες, πρόσφυγες και μετανάστες.

Το ζήτημα των προσφύγων και μεταναστών δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό, είναι βαθιά πολιτικό. Για τους ανθρώπους που αναγκάζονται να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής και βρίσκονται αντιμέτωποι με απάνθρωπες συνθήκες πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για αυτό. Μην επιτρέψουμε να είναι «παγωμένα» ακόμα και τα όνειρα των ανθρώπων που υφίστανται αυτή την κτηνωδία.

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

«ΧΑΡΤΙΑ» ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ

**ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟΠΟ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ**

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΤΑΞΙΚΑ ΜΑΣ ΑΔΕΡΦΙΑ

**ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΑΣ**