

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΥΠΑΚΟΥΕΣ-ΟΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ

Είναι γεγονός πως η μέχρι τώρα κρατική διαχείριση της πανδημίας γίνεται με βάση πολιτικές σκοπιμότητες και όχι τις υγειονομικές ανάγκες και πρωτόκολλα. Τον περασμένο Μάρτη η κοινωνία έδωσε χρόνο που προφανώς δεν αξιοποιήθηκε από τους κυβερνώντες και τώρα μας ζητάνε να πληρώσουμε το λογαριασμό της απραγίας τους. Δεν ακολουθήθηκε καμιά πολιτική ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους, η ενοικίαση των ιδιωτικών κλινικών έναντι αδράς αμοιβής βαφτίστηκε επίταξη, τα λεφτά πήγαν σε Μ.Μ.Ε....., τα τεστ παραμένουν είδος πολυτελείας, η διαλογή είναι γεγονός στα νοσοκομεία, αλλά τα χουντικά διατάγματα με άλλοθι τη δημόσια υγεία μας προστάζουν να υπακούσουμε σ' ένα ανορθολογικό "μπες-βγες" και στην ατομική ευθύνη.

Παράλληλα, η "τηλεζωή" τραβά την ανηφόρα! Η ανεργία φουντώνει, η τηλεργασία αποξενώνει, παιδιά αποκλείονται από την πρόσβαση στην παιδεία, πρόσφυγες, μετανάστες συνεχίζουν να στοιβάζονται σε άθλιες συνθήκες κράτησης, άνθρωποι δεν έχουν σπίτι να μείνουν, κόβεται το ρεύμα για οφειλές άνω των 300 ευρώ, δεν υπάρχει ουσιαστική περίθαλψη αν είσαι φτωχός. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να εκφραστεί η αγωνία και η λαϊκή οργή, να νικήσουν οι ανάγκες μας το αυταρχικό μοντέλο επιβίωσης. Γιατί πολύ πιθανό όσα ζούμε σήμερα να σκιαγραφούν την εικόνα της κανονικότητας του μέλλοντος, όπου δε θα χωρά καμιά διαφορετική από την κυρίαρχη φωνή, όπου οι διαδηλώσεις θα απαγορεύονται, χωρίς το άλλοθι του ιού. Ευτυχώς όμως κάποιες-οι επιμένουν!

Την 17η Νοέμβρη και την 6η Δεκέμβρη, δυο μέρες σύμβολα για τη μνήμη -η καθεμιά με το δικό της ιστορικό βάρος, παρά την αντισυνταγματική απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των 3 και τα εξοντωτικά πρόστιμα που εξαγγέλθηκαν από την ακροδεξιά κυβέρνηση, κάποιες-οι έμειναν ανυπάκουες-οι και διεκδίκησαν την παρουσία τους στο δρόμο, ενάντια στη δημοκρατική εκτροπή, διεκδικώντας το δικαίωμα στη ζωή και τον αγώνα. Η χυδαία αστυνομική καταστολή που βίωσαν δεκάδες πολίτες αυτές τις μέρες δεν είναι πρωτοφανής, αλλά πάντα η ΕΛ.ΑΣ ή αλλιώς "το ΕΣΥ της προστασίας μας" κατα τον αρμόδιο υπουργό μας επιφυλάσσει τα χειρότερα.

Στην Αθήνα, στις 6 Δεκέμβρη, ενώ το σημείο της δολοφονίας του Αλέξη ήταν προσπελάσιμο μόνο στους συναδέλφους του δολοφόνου, διακρίναμε έναν μπάτσο - δε θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε με άλλο τρόπο - να καταστρέφει τα λουλούδια που είχε αφήσει κάποια γυναίκα για το δολοφονημένο παιδί, ενώ παράλληλα δεκάδες άνθρωποι προσήχθησαν μαζικά, κυνηγήθηκαν και ξυλοκοπήθηκαν. Η επίδειξη δύναμης ενός αποκτηνωμένου συστήματος και η κρατική ασυδοσία που κρύβεται πίσω από τέτοιες κινήσεις μας εξοργίζουν και δεν παύουν να μας σοκάρουν!

Στα Χανιά, την ίδια μέρα, η κεντρική κυβερνητική γραμμή "διαλύστε τους" μπήκε σε εφαρμογή: αναίτια ρίψη κρότου λάμψης, βίαιες επιθέσεις και 8 συλλήψεις συντρόφων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση υγειονομικών μέτρων, τη στιγμή που η αστυνομία έχει κουρελιάσει τους υγειονομικούς κανόνες στοιβάζοντας ανθρώπους σαν σαρδέλες σε κλούβες και βανάκια, δημιουργώντας συνθήκες συνωστισμού...Οι εικόνες στα ρεπορτάζ αυτής της μέρας μιλάνε από μόνες τους, ειδικά η φωτογραφία που οι μπάτσοι επιτίθενται σε συνταξιούχο γιατρό, γνωστό για την αγωνιστική του στάση στην πόλη μας.

Απέναντι στην απαγόρευση της πολιτικής δράσης, στην αστυνομική αυθαιρεσία, στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας, οφείλουμε να παλέψουμε για την υγεία, την παιδεία, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια.

Όλες και όλοι την Πέμπτη, 10/12, στις 17.00, στην πλατεία Αγοράς, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας

Να αποσυρθούν οι κατηγορίες των διαδηλωτών.

Να διαγραφούν τα πρόστιμα εκείνης της μέρας.

Να νικήσουμε τον αυταρχισμό.

Να διεκδικήσουμε ζωή κι όχι επιβίωση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΕΚΙ-ΣΤΕΚΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ