

## ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ!

Τις τελευταίες μέρες επιχειρείται συστηματικά μια πολιτικάντικη εκμετάλλευση των αντιδράσεων για την εκποίηση των κτιρίων του Πολυτεχνείου στο λόφο Καστέλι. Από όλους τους αγωνιούντες για την τύχη του δημοσίου χαρακτήρα τους, ένας θεσμικός αιρετός εκπρόσωπος -ο πρώτος τέτοιος- έσπευσε να προωθήσει ένα νέο πλάνο «αξιοποίησης». Αναφερόμαστε στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πρώτα ο άνθρωπος» - που προέβει στη σύσταση Πρωτοβουλίας προκειμένου να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση-σχέδιο, η οποία συγκλίνει επί της ουσίας με κείνη του πρύτανη/ξενοδόχου στο εξής: **εκκένωση της κατάληψης Rosa Nera**.

Σε αυτήν την πολιτεία γνωρίζομαστε. Η παράταξη αυτή προέκυψε από την διάσπαση της παράταξης του νυν δημάρχου, και πλασαρίστηκε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ως αριστερή επιλογή, ή -ακόμα πιο φιλόδοξα- ως η «παράταξη των κινημάτων». Επικεφαλής της τοποθετήθηκε ο Γιάννης Σαρρής, ένας άνθρωπος που σχετίζεται με τα κινήματα που επικαλείται όσο κι ο κολιός με το Γενάρη, ενώ η θέση του στο παρελθόν ανάμεσα στο δίλημμα ιδιωτικό/δημόσιο, είναι το γνωστό υψηλό κασέ στην πετυχημένη καριέρα του ως ιδιαιτεράκιας το βράδυ και δημόσιος υπάλληλος τη μέρα. Παρά όμως το φιλόδοξο αυτοπλάσarisμά της στα δημοτικά πράγματα ως «κινηματική παράταξη», το βασικό στόχο της να στηριχτεί από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ δεν τον πέτυχε, και για αυτό βγήκε τέταρτη, με τέσσερις συμβούλους - ίσως κι επειδή αυτά που ξέρουμε εμείς, τα ξέρει ο κόσμος όλος.

Αυτό που πάντως πέτυχε, είναι να στηριχθεί και από ανθρώπους που έχουν πράγματι αφιερώσει χρόνο και ενέργεια σε συλλογικές διεκδικήσεις και κοινωνικούς αγώνες, από διάφορα μετερίζια στο παρελθόν. Σε ανθρώπους σαν κι αυτούς απευθυνόμαστε τώρα, αρκετούς από τους οποίους συναντήσαμε και στην εκδήλωση που διοργάνωσε η παράταξη «Πρώτα ο Άνθρωπος» για τους δημόσιους χώρους, την προπερασμένη Τρίτη. Ναι, ήμασταν εκεί (προς μεγάλη και δυσάρεστη έκπληξη του επικεφαλής της), και ακούσαμε με τα αφτιά μας να περιγράφει την Rosa Nera ως εμπόδιο στον αγώνα για την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων! Τον ακούσαμε να επικαλείται επανειλημμένως τα «κινήματα», τα οποία οφείλουν να στηρίζουν ένα «ευρύ και πλατύ μέτωπο», που χωράει μεν ακόμα και τον δεξιό κομματάρχη και πρώην νομάρχη Αρχοντάκη, αλλά όχι την κατάληψη - διότι όπως αποδείχθηκε 2 μέρες μετά με την αυτοπαρουσίαση της νέας Πρωτοβουλίας, το μέτωπο αυτό **έχει στόχο την ίδια την κατάληψη**.

Με πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους έχουμε συναντηθεί και αλλού, πάμπολλες φορές. Γνωρίζουμε που διαφωνούμε και πως μπορούμε να συνυπάρχουμε, όπως γνωρίζουν κι εκείνοι τι συνιστά η κατάληψη αυτή για την υπόθεση των κοινωνικών αγώνων των από κάτω. Δεν θα τα πούμε εμείς, τα είπαν εκείνοι στην εκδήλωση που προαναφέραμε, όταν μπροστά στον εμβρόντητο Σαρρή έγιναν απανωτές εισηγήσεις υπεράσπισης της Rosa Nera ως κινηματικό χώρο και ως υποδομή κινηματική, κρίσιμη και αναγκαία, όχι μονάχα για την υπόθεση της υπεράσπισης των δημόσιων χώρων με τη στενή έννοια, αλλά και με την ευρεία **του πεδίου άσκησης πολιτικής από τα κάτω**.

Το δίλημμα «**πολίτης ή πελάτης**» που ευτυχώς και επιτέλους ανέκυψε για την χανιώτικη κοινωνία όσον αφορά το μέλλον του τόπου της, σε άλλους έπεσε βαρύ, και σ' άλλους άνοιξε ευκαιρίες! Οι ομορτοουνιστές (=οι ευκαιριατζήδες, ετυμολογικά) ήταν πάντα οι πιο ύπουλοι. Εν προκειμένω, **αυτοί είναι που σήμερα φέρνουν την καταστολή στην πόρτα μας**, μιλώντας πάλι για αγώνες που ποτέ δεν συμμετείχαν και για σκοπούς που ποτέ δεν υπηρέτησαν. Ο κόσμος που αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα των συλλογικών κοινωνικών αγώνων για αξιοπρέπεια και χειραφέτηση, μπορεί όχι μόνο να τους ξεσκεπάσει και απαξιώσει, αλλά και να τους κόψει το βήχα εδώ και τώρα, δείχνοντας άλλη μια φορά έμπρακτα την στήριξή του στην Rosa Nera.

**ΟΠΟΙΟΣ ΣΠΕΡΝΕΙ ΑΝΕΜΟΥΣ, ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΙ ΘΥΕΛΛΕΣ**

**Κατάληψη Rosa Nera  
Χανιά, Αύγουστος 2017**