



Τεύχος #00
Οκτώβρης 2016 Χανιά
Διανέμεται χωρίς αντίτιμο

ΘΡΤΣΔ

έντυπο δρόμου

Όταν ανοιγόμασταν στο πέλαγος, μας περνούσαν χειροπέδες, για να μην μπορούμε να κινηθούμε και ενδεχομένως να επαναστατήσουμε, σε περίπτωση που κοντραριζόμασταν με εχθρικό πλοίο.

Μας φοβόνταν τότε οι αξιωματικοί της γαλέρας.

Μπορούσαν να έρθουν τα πάνω κάτω.

Να ριχτούν αυτοί αλυσοδεμένοι στα κουπιά και να βγούμε εμείς καπεταναίοι στην επιφάνεια.

Γι αυτό και έπεφταν ανελέητοι πάνω μας και μας μαστίγωναν με μανία.

«Ο αγώνας των μεινασιτών για Ζωή χαράζει το ταξίδι όλων μας προς την Ελευθερία»

Πέρασε ήδη ένας χρόνος από τις μαζικές μετακινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων ερχόμενων στην Ελλάδα με σκοπό να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Άνθρωποι κυνηγημένοι οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από συνθήκες ακραίας φτώχειας, τη



ραγδαία ανάπτυξη των πολυεθνικών, τη βροχή των βομβών της Δύσης, τα ολοκληρωτικά φονταμενταλιστικά καθεστώτα. Προσπαθούν να γλυτώσουν από τους διαχειριστές/τριες του καπιταλισμού και τις στυγνές εξουσιαστικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. που μαζί με τα τσιράκια τους έχουν ως μοναδικό σκοπό τα συνεχώς αυξανόμενα κέρδη και την υποταγή κάθε καταπιεσμένου. Ξεζουμίζουν λαούς και δημιουργούν σύγχρονους σκλάβους/ες, μετρώντας τη ζωή αποκλειστικά σε χρήματα και αριθμούς. Οι υπαίτιοι/ες της μετανάστευσης σπέρνουν το θάνατο και σπρώχνουν τους από κάτω στην περαιτέρω εξαθλίωση παίρνοντας θέση έμμεσα με την πολιτική γραμμή που ακολουθούν αλλά και άμεσα με τον αιματηρό βομβαρδισμό και την ισοπέδωση ολόκληρων περιοχών, σφραγίζουν σύνορα και υψώνουν φράχτες.

Είναι αδύνατο να περιγραφούν με ακρίβεια και σε λίγες μόνο γραμμές οι οδύσσειες των μεταναστών/τριών, μπορεί όμως να δοθεί μια εικόνα που να δείχνει το πόσο φρικαλέος είναι ο κόσμος που λειτουργεί βάσει του καπιταλιστικού συστήματος. Πλήθος ανθρώπων αφού ξεριζώθηκαν από τους τόπους τους και κατάφεραν να επι-

βιώσουν απ' τον όλεθρο του πολέμου αναζήτησαν άλλα πιο ασφαλή μέρη που να μπορούν να τους προσφέρουν πληρέστερες προοπτικές διαβίωσης και μια αξιοπρεπή ζωή. Έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών προς την Δύση. Η Ευρώπη προκειμένου να «διαφυλάξει» τα σύνορά της και το αίσθημα ασφαλείας στο εσωτερικό της αλλά και στις γειτονικές της συμμαχίες, χρησιμοποιεί στρατό, λιμενικό, μισθοφόρους σεκιούριτι (FRONTEX) και υπογράφει τις συνθήκες αποκλεισμού Schengen, Δουβλίνο II, όπως και την πρόσφατη συμφωνία με την Τουρκία. Η κρατική εξουσία βέβαια στην Ελλάδα εφάρμοσε όλα τα παραπάνω κατ' εντολή για την υπεράσπιση της Ευρώπης. Χιλιάδες από τους μετανάστες πνίγονται στα παράλια της Μεσογείου αλλά και όσοι κατάφεραν να περάσουν τις πύλες του ευρωφρουρίου ζωντανοί, τους περιμένουν τα ναζιστικής έμπνευσης στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα «ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας», η αποτρόπαιη αστυνομική βία, ο διάχυτος ρατσισμός και η στυγνή οικονομική εκμετάλλευση της πάντα «φιλόξενης και πολιτισμένης» Ευρώπης.

Μετά από όλο αυτό το εφιαλτικό και ατέρμονο ταξίδι η πραγματικότητα δεν αργεί να φανεί, στερώντας απ' τους μετανάστες/τριες κάθε εναπομένουσα ελπίδα. Η Ελλάδα τελικά δεν είναι η γέφυρα αλλά η χαράδρα, καθώς παγιδεύει όποιον κατάφερε να εισέλθει σ' αυτήν. Αφού τους εγκλώβισαν στα στρατόπεδα αρπάζοντας τους κάθε αξιοπρέπεια και υποσχέθηκαν χαρτιά για να περάσουν τα σύνορα, αντιλαμβάνονται πως όλο αυτό είναι ένα ψέμα, ένα ακόμα τρικ της Ευρώπης με κλειστά σύνορα και χαρτιά φαντάσματα. Έτσι η οδύσσεια συνεχίζεται εντός Ελλάδας αυτή τη φορά και ένα μέρος των ανθρώπων μεταφέρεται και σε άλλες περιοχές, μια από αυτές θα είναι και η Κρήτη, η οποία μπορεί να λειτουργήσει σαν μια μεγάλη φυλακή για τους ίδιους.

Το καλοκαίρι δημιουργήθηκε το πρώτο ρήγμα στην Κρήτη καθώς έγινε γνωστό από τα καθεστωτικά ΜΜΕ ότι θα έρθουν πρόσφυγες, σημαίνοντας την αρχή του τέλους του κόσμου [sic] για κερδοσκόπους, φιλοφασίστες και μί-

«Δεν είναι ατύχημα οι άθλιες



συνθήκες και οι χιλιάδες δολοφονίες»

Στο Ωραιόκαστρο στις 16/10 έξω από το «κέντρο μεταγκατάστασης» ένα αμάξι παρέσυρε μια γυναίκα μετάναστρια και τα δύο της παιδιά αφήνοντας τους δύο εκ των τριών νεκρούς. Οι άνθρωποι που έμεναν στο στρατόπεδο-camp, επιχείρησαν να επιτεθούν στον οδηγό, τον οποίο φυγάδεψε άμεσα το φυλάκιο των μπάτσων. Στη συνέχεια ακολούθησαν συγκρούσεις των μεταναστών με τα ΜΑΤ όπου και έκαψαν το αυτοκίνητο του φονιά. Τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε παρουσίασαν ως ατύχημα την είδηση, ενώ άλλα κάποια φασιστομίντια προσπάθησαν να το παρουσιάσουν ως απόπειρα ληστείας του οδηγού από μετανάστες, «ξεχνώντας» ακόμα και να αναφέρουν τους δυο θανάτους.

Οι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν έξω από το στρατόπεδο συγκέντρωσης «Φέσσα», ήταν δύο ακόμα από τους χιλιάδες που μετράμε ένα χρόνο τώρα. Είναι σαφές πως κανένας δεν γίνεται να μιλάει για ατυχήματα.

Λίγα λόγια για το έντυπο.

Το παρόν τεύχος δεν έχει καμία σχέση με εμπορευματική αξία, μοιράζεται ελεύθερα στο δρόμο, χέρι με χέρι, σε στέκια και καταλήψεις χωρίς αντίτιμο. Δεν είναι γραμμένο από αυθεντίες παρά από μια χούφτα ανθρώπων που διεκδικεί το αυτονόητο: το σπάσιμο κάθε λογής αλυσίδας που στέκεται εμπόδιο στην κοινωνική απελευθέρωση.

Μοιράστε το ανεύθυνα.



Λίγα λόγια για την ομάδα.

Είμαστε άτομα που έχουμε συναντηθεί στους κοινωνικούς-ταξικούς αγώνες.

Κρίναμε σκόπιμο να συλλογικοποιήσουμε τις αντιστάσεις μας και μετά από διαδικασίες πολιτικής συγκρότησης, σχηματίσαμε τη συλλογικότητα Azadî.

Επιθυμούμε να δράσουμε προωθητικά-συμπληρωματικά στο τοπικό και στο ευρύτερο κίνημα, μακριά από παθογένειες, ελιτισμούς και ατομικισμούς. Να επηρεάσουμε και να επηρεαστούμε, στοχεύοντας στη σύνδεση των αγώνων.

Δεν θα μπορούσαμε παρά να λειτουργούμε με βάση τις αξίες της ελεύθερης κοινωνίας για την οποία παλεύουμε.

Η ισοτιμία, η αλληλεγγύη, η αυτοοργάνωση, ο αντιρατσισμός/αντιφασισμός, ο αντισεξισμός, ο διεθνισμός, είναι οι βασικοί πυλώνες της συλλογικότητας. Μέσω των οριζόντιων αντιιεραρχικών διαδικασιών, προωθούμε τον κοινωνικό ταξικό πόλεμο και το ευρύτερο συμφέρον των καταπιεσμένων.

Εχθρευόμαστε κάθε εξουσία, την έννοια της ιδιοκτησίας και τις δομημένες ανταγωνιστικές κοινωνικές σχέσεις.

Ονειρευόμαστε και ραδιοουργούμε για ένα κόσμο λεύτερο, χωρίς καμιά μορφή εξουσίας, χωρίς τάξεις, εκεί που η αλληλεγγύη, η ισότητα και η συντροφικότητα δεν θα είναι προτάγματα, αλλά θα είναι αυτονόητα και θα εφαρμόζονται στην πράξη.

Για την επαναστατική προοπτική

Για την ολική καταστροφή
κράτους και κεφαλαίου

Για τον κομμουνισμό και την αναρχία



azadi@espiv.net
azadi.espivblogs.net

ζερους μικρούς και μεγάλους τουριστογλείφτες επιχειρηματίες οι οποίοι προσπάθησαν να διασπείρουν μια αντιμεταναστευτική υστερία. Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Χανίων έσυρε τα πρώτα βήματα του ξενοφοβικού χορού προσπαθώντας να πείσει την τοπική κοινωνία, ότι θα μειωθεί ο τουρισμός κάνοντας σαφές το ρατσιστικό μήνυμα που ήθελε να περάσει. Η αμείωτη και συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία των ξενοδόχων, που έχει προκύψει από την εγκαθίδρυση τους σε στρατηγικά σημεία του νησιού και η εκμετάλλευση μέχρι δουλείας πολλών εργαζομένων, δεν τους πτόησε στο να ξεστομίσουν πως μια χούφτα προσφύγων θα διώξουν τους τουρίστες. Ο δήμαρχος Χανίων Τ. Βάμβουκας ταυτίστηκε με την «ανησυχία» που έτρεφαν τα κοράκια του τουρισμού και δεν δίστασε να δηλώσει πως οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι αλλά μετά το καλοκαίρι γιατί θα πλήξουν τον τουρισμό της πόλης.

Παράλληλα και ενώ όλοι γνωρίζουμε τη μεγάλη γεωπολιτική σημασία του νησιού, σε σχέση με τους πολέμους που διεξάγονται σε όλο το τόξο της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, δεν γίνεται καμία αναφορά στο ορμητήριο του θανάτου, τη βάση της Σούδας. Καθεστωτικοί, κρατικοί φορείς, κερδοσκόποι επιχειρηματίες και λοιποί παρατρεχάμενοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι εδώ και δεκαετίες η συνέπεια των χιλιάδων νατοϊκών βομβαρδισμών από τη βάση, είναι οι πρόσφυγες που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο και πνίγονται στη Μεσόγειο· αλλά έχουν και το θράσος να κραυγάζουν πως χρειάζονται τους φραγκάτους τουρίστες και τα αεροπλανοφόρα ώστε να έρχονται μισθοφόροι για να ξοδεύουν αιματοβαμμένα δολάρια, προκειμένου να γεμίσουν τις τσέπες τους. Γιατί υποστηρίζουν πως οι πρόσφυγες αν είναι αλλόθρησκοι, θα τσακώνονται και θα χαλάν την ειδυλλιακή εικόνα του τόπου [sic], ενώ οι νατοϊκοί που πλακώνονται στο ξύλο τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης δεν πειράζουν κανέναν. Γιατί, δήθεν οι πρόσφυγες θα βάλουν φωτιά στις δομές διαβίωσης, ενώ οι κρητικοί επιχειρηματίες, οι νατοϊκές βάσεις και οι μεγάλες εταιρίες (EDF, Αιολική Μουσούρων κ.α.) που έχουν ισοπεδώσει το φυσικό περιβάλλον για το κέρδος και την κυριαρχία δεν θεωρούνται εμπρηστές και δολοφόνοι.

Τα πρώτα δημοτικά συμβούλια σε όλες τις πόλεις της Κρήτης έριξαν απ' την αρχή τις μάσκες τους, δηλώνοντας κατά πλειοψηφία πως οι ερχόμενοι πρόσφυγες θα μένουν εντελώς απομονωμένοι σε σπίτια σε χωριά, τα παιδιά θα παρακολουθούν μαθήματα στο σχολείο το απόγευμα, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα παιδιά ενώ σε σχέση με τις ανθρώπινες ομαδοποιήσεις προβλέπεται η κοινή καταγωγή και θρησκεία έτσι ώστε να «μην τσακώνονται και δημιουργούν πρόβλημα στην τοπική κοινωνία». Μοναδικά όμως

αποτελέσματα όλων των παραπάνω είναι η απομόνωση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η γκετοποίηση και το ξέπλυμα των ξενοφοβικών απόψεων. Ακούστηκαν φασιστικές φωνές που αναφέρονταν σε «λαθρομετανάστες» και δηλώσεις δημοτικών συμβούλων που έσκουζαν πως το ψυχιατρείο της Σούδας αν λειτουργήσει ως δομή θα το κάψουν οι πρόσφυγες όπως έκαψαν και της Λέσβου. Ο ρατσισμός και ο φασισμός της θεσμικής και κρατικής φωνής ξεχειλίζει και γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.

Η ρατσιστική αισχρότητα δεν σταματάει εκεί, καθώς δεν ήταν λίγοι οι Έλληνες που επιχείρησαν να τους καταλήψουν για μερικά παραπάνω ευρώ ή άλλους που χρησιμοποίησαν τον πόνο για να αναδείξουν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο στην φωτογραφία και να πουλήσουν όσο-όσο στα μικρά και μεγάλα Μ.Μ.Ε. τον ανθρώπινο πόνο. Δεν έλειψαν βέβαια και οι διάφορες Μ.Κ.Ο. με σκοπό να εισπράξουν μεγάλα ποσά επιχορηγήσεων και έπειτα να εξαφανιστούν. Φυσικά, δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε τον φανατισμό των ανεγκέφαλων φασιστοειδών που άλλοτε με ξεκάθαρα ναζιστικά χαρακτηριστικά πυρπολούν καταλήψεις, όπως την Νοταρά στην Αθήνα και χτυπάνε αναισχυντα αλληλέγγυο κόσμο, και άλλοτε με το προσώπιο των αγανακτισμένων πολιτών, λειτουργούν υπόγεια, καταστρέφουν δομές, παρασέρνουν μετανάστες με τα αμάξια τους και ξυλοκοπούν αντιφασίστες κάνοντας πλάτες στο κράτος και τις φοβίες του.

Τέτοιες κανιβαλικές συμπεριφορές εμφανίζονται δειλά-δειλά και στην Κρήτη. Ρατσιστές διαφόρων αποχρώσεων επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα φόβου στις πόλεις, μοιράζοντας κείμενα και κάνοντας προπαγάνδα στις γειτονιές, τρομοκρατώντας με καδρόνια και σιδερογροθιές τον κόσμο που κινείται σταθερά και με συνέπεια ενάντια στο φασισμό και την ξενοφοβία.



Παρ' όλες τις αντίξοες συνθήκες όμως, ένα τεράστιο κύμα έμπρακτης αλληλεγγύης έχει δημιουργηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού χώρου, κάνοντας τις παραπάνω πρακτικές να είναι μεμονωμένα γεγονότα που απαντώνται άμεσα και καταλλήλως τις περισσότερες φορές. Την ίδια στιγμή που ο κρατικός μηχανισμός επιδεικνύει προκλητικά

την αναληγσία του, ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων πολιτικοποιημένων και μη με μοναδικό κίνητρο την αλληλεγγύη λειτουργεί με αντιθεσμικούς όρους. Απ' την πρώτη κιόλας στιγμή δημιουργήθηκαν διάφορες υποστηρικτικές δομές όπως κατασκηνώσεις υποδοχής, καταλήψεις φιλοξενίας και στέγης, κοινωνικά ιατρεία και ιατρεία πρώτων βοηθειών, συλλογικές κουζίνες, παιδαγωγικές ομάδες και πολλά άλλα. Πολλά παιδιά έπειτα από επίμονη προσπάθεια αλληλέγγυων κατάφεραν να γραφτούν σε σχολεία της γειτονιάς και παρά τα σχέδια που έκαναν θε-

σμικοί και μη εθνικόφρονες βάζοντας λουκέτο σε καταλήψεις και σε σχολεία, πλέον η φράση «με τους μετανάστες θα ζήσουμε μαζί» σε πολλές περιοχές είναι πραγματικότητα.

Εμείς με τη σειρά μας αν και γνωρίζουμε πως δεν είναι όλοι οι μετανάστες ταξικά μας αδέρφια τους περιμένουμε στην Κρήτη με ανοιχτά τα χέρια. Να παίξουμε με τα παιδιά μαζί στις πλατείες και τα πάρκα, να κουβεντιάσουμε με τους μεγάλους σε όλες τις γλώσσες, να δουλέψουμε μαζί αγωνιζόμενοι ενάντια στην υποτίμηση της εργασίας μας, να μαγειρέψουμε μαζί ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες, να παλέψουμε για χαρτιά, άσυλο, ανοιχτά σύνορα, να αντιταχτούμε σε κάθε δομή εγκλεισμού. Τασσόμενοι ενάντια στις βλέψεις των κρατών, καταπιεστών και εκμεταλλευτών αυτού του κόσμου περιμένουμε πρόσφυγες και μετανάστες να ζωγραφίσουμε αυτόν που εμείς ονειρευόμαστε, να παλέψουμε μαζί για την ισότητα, την αλληλεγγύη την ελευθερία, **να ζήσουμε μαζί**. Έχοντας στο μυαλό μας ότι είναι άνθρωποι ξεριζωμένοι που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο και χωρίς να ψάχνουμε για κάποιου είδους διαχωρισμό ή φίλτράρισμα θα σταθούμε δίπλα τους με όλα τα μέσα. Πολιτικά χτυπώντας τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ηθικά χτίζοντας συνεχώς αναχώματα αλληλεγγύης. Υλικά στηρίζοντας και ενισχύοντας τις υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές και δημιουργώντας όπου χρειάζεται νέες. Συνολικά, ανατρέποντας το απάνθρωπο καπιταλιστικό σύστημα που γεννάει τον θάνατο και τρέφεται από την εξαθλίωση.

«Ο φασισμός ζει και τρέφεται από το κεφάλαιο



και το κράτος του»

Από την οργάνωση «4η Αυγούστου» μέχρι την Χρυσή Αυγή και τους λοιπούς παρατρεχάμενους τα χτυπήματα είναι πάντα στα χαμηλά στρώματα. Σε συνθήκες όξυνσης, κρίσης ή κοινωνικών αναταραχών αναζωπυρώνεται και στρέφεται ενάντια σε αυτούς που αγωνίζονται. Στα πλαίσια του κοινωνικού ελέγχου των από πάνω, τα φασιστικά τάγματα εφόδου εμφανίζονται σαν αντισυστημικοί σωτήρες με σκοπό την συνειδησιακή διάβρωση και την επιβολή της τάξης, εκεί που το κράτος ξεφεύγει από τα νομικά και «ηθικά» του στεγανά.

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Ρεθύμνου συνεδριάζει για την λήψη της απόφασης για την παραμονή προσφύγων. Με αφορμή αυτό, η ελληνόψυχη πλέμπα αφισοκολλεί ένα κάλεσμα μίσους σε όλο το Ρέθυ-

μνο. Έτσι συγκεντρώθηκαν αντιφασίστες/τριες έξω από τον χώρο του δημαρχείου για να δηλώσουν ότι δεν θα αφήσουν καμία ρατσιστική φωνή να εκφράσει το ρυπαρό της μίσος. Το τελευταίο διάστημα μην έχοντας το χώρο παρέμβασης, οι τοπικοί φασίστες, έχουν προσχωρήσει στην Ελλήνων Συνέλευσης και στον επονομαζόμενο Σύλλογο Αλληλοβοήθειας Οφειλετών Ρεθύμνου (Σ.Α.Ο.Ρ). Ο παραπάνω δε σύλλογος ύστερα από μέρες υπερασπίστηκε την θέση του ξεπλένοντας σχολαστικά τα χέρια, λέγοντας ότι δεν μπορεί να γνωρίζει το ποιός/ες μπορεί να βρίσκονται στους κόλπους του.

Έτσι φασίστες και ελληνική αστυνομία για μια ακόμη φορά εκτέλεσαν το καθήκον τους: απώθησαν τους συγκεντρωμένους/ες αντιφασίστες/τριες με ξύλο, χημικά και ρίψη αντικειμένων. Με τους μπάτσους να κρύβονται από νωρίς μέσα στο δημαρχείο και κάποιος από τους φασίστες να είναι σε παρακείμενο μπαλκόνι τραβώντας βίντεο, που ανάρτησε κιόλας η Χρυσή Αυγή στο επίσημο site της.

Τη παρακρατική συμμορία της Χρυσής Αυγής την ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, όλα τα ζωτικά κομμάτια του κινήματος και προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Εδώ και τόσα χρόνια έχουμε ανοιχτό πόλεμο. Είναι ηλίου φαεινότερο πως κράτος, δημοσιογράφοι, ναζί και μαφίες είναι μια συνεταιριστική επιχείριση. Ο Παύλος Φύσσας και οι άλλοι νεκροί από τα χέρια των φασιστών δεν είναι τυχαία. Ούτε τυχαίες είναι οι σχέσεις Χρυσής Αυγής με την μαφία και τα αφεντικά. Είναι οι προστάτες του κράτους και του κεφαλαίου. Είναι απόγονοι των Ναζί.

Είναι η επιτομή του κοινωνικού κανιβαλισμού.

-μικρά νέα-

Λαμία

Προσγωγές μαθητών και εκένωση καταλήψεων δύο σχολείων από τους μπάτσους. Οι μαθητές διεκδικούν υλικοτεχνικές ελλείψεις και έχουν πρόταγμα κατά του bullying.

Ιωάννινα

Μια μέρα μετά την διαδήλωση και τις δράσεις ενάντια στη Λευκή Νύχτα, ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου αλλά και όλα τα τοπικά καθεστωτικά μέσα, ανακοίνωσαν ότι η λευκή νύχτα αναβάλλεται πιθανά για άλλη ημέρα/νια.

Θεσσαλονίκη

Διαδηλωτές ακυρώνουν πλειστηριασμό. Έντρομη έφυγε η πρόεδρος των συμβολαιογράφων που πήγε να σπιάσει την απεργία.

Βόλος

Ο 34χρονος εργάτης Μπένζο Μπλιντάρ, έπεσε σε δεξαμενή με μούστο στις Σταγιάτες Βόλου, όταν στην προσπάθειά του να μεταγγίσει από μια μεγάλη δεξαμενή σε μια άλλη μικρότερη ζαλίστηκε εξαιτίας των αναθυμιάσεων με αποτέλεσμα να πνιγεί.

